

Trong Di chúc trẫm lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mọi việc đều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “honest” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”.



*Bác Hồ nói chuyện với đội thiếu niên ở Đoàn toàn quốc lần thứ II năm 1956, tại Nhà hát Lớn Hà Nội.*

Bác luôn khẳng định niềm tin, vai trò, vị trí quan trọng của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, luôn tin tưởng và nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển. Ngay từ khi đất nước còn trong đêm đen nô lệ, Người đã nêu rõ tình hình: Thực tế thanh niên đi đến đâu thực dân

trung. Vào những năm đầu khi nước ta giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thời trẻ y nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, mạnh hay yếu là do các thanh niên”. Người cho rằng, sự phát triển trong tương lai của đất nước và tiến bộ vang dội của dân tộc nằm trong tay thanh thiếu niên. Vì thế, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắn nhủ: “Thanh niên phải tham gia ý kiến vào công việc của chính phủ, chỉn chu mọi việc và rèn luyện tập luyện ngay từ bây giờ để sau này lên thay những thế hệ mà gánh vác những việc trọng đại của nước nhà”.

Bác luôn đặt niềm tin và mong đợi ở thanh niên. Người đưa ra khẩu hiệu đúng đắn mà nay đã trở thành huyền thoại: “Vì mặt trời thế hệ thanh niên hằng hái kiên cường, chúng ta nhất định thành công trong sự nghiệp bôn ba miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhìn nhận thanh niên theo quan điểm phát triển và toàn diện. Người căn dặn cán bộ, đảng viên phải tránh thái độ thành kiến, hẹp hòi, bôn ba, cô lập đối với thanh niên. Phải theo Người, thanh niên sống trong đời sống mới trẻ tuổi có những nhu cầu, lợi ích khác với cha, anh họ, không nên xem xét thanh niên một cách cứng nhắc, trẻ con sao nay vậy. Người nói: “Chúng ta phải đi sâu vào đời sống, hiểu rõ tâm lý của thanh niên và giúp đỡ họ giải quyết mọi vấn đề một cách thiết thực”.

Trên cơ sở nhìn nhận vai trò quyết định của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng và tương lai của dân tộc, đất nước, Người đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác thanh niên. Chính người đã sáng lập, rèn luyện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Sau khi giành được chính quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, đưa ra các chính sách thanh niên phù hợp với tình thế và cách mạng, đặc biệt là về mặt giáo dục-đào tạo. Công tác thanh niên mà cốt lõi là giáo dục-đào tạo, phát huy vai trò thanh niên, theo Người là quá trình tác động đến các chủ thể gia đình, đoàn thể, xã hội cho đến các cấp ủy đảng và chính quyền. Người đưa ra luận điểm nổi tiếng: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Trước lúc đi xa, trong Di chúc để lại cho Đảng và dân tộc, Bác còn căn dặn: Phải đổi mới cách mạng cho đời sau là mặt việc rất quan trọng và rất cần thiết.

Đặc biệt hơn nữa là mục đích của công tác thanh niên, không có cách nào khác là giáo dục và tổ chức thanh niên. Vấn đề quan trọng được Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu là phải tổ chức thanh niên thành lực lượng chính trị hùng hậu chung quanh Đảng. Tổ chức tập hợp thanh niên là để ươm dưỡng giáo dục và rèn luyện lập chí hành động, giáo dục thanh niên qua tổ chức. Phải kiên trì xây dựng mặt trận thanh niên công nhân làm cánh tay và đôi mắt của Đảng.

Tờ Địch hại Đoàn toàn quốc lần thứ II (năm 1956), Nguyễn Duy: “Đoàn là cánh tay đắc lực của Đảng để thực hiện những công trình, chính sách cách mạng... Phải công nhận tổ chức của đoàn. Phải đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ và phải đoàn kết rộng rãi với các tầng lớp thanh niên”. Theo Nguyễn, công nhận tổ chức đoàn là điểu kiện tiên quyết để mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Những mục đích công nhận tổ chức đoàn thì trước hết phải “đoàn kết nội bộ thật chặt chẽ” để thực hiện tốt ý chí và hành động trong nội bộ đoàn, làm cho tổ chức đoàn thật sự là tổ chức của những thanh niên tiên tiến, có lý tưởng cách mạng và phẩm đức ưu việt vì lý tưởng đó. Tờ báo số 10 kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, Nguyễn cho rõ: “Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thế hệ thanh niên và bồi dưỡng thành những chiến sĩ tuyệt vời trung thành với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản”. Đây là mặt chức năng hết sức quan trọng của tổ chức đoàn với tư cách là mặt tổ chức quần chúng gần Đảng nhất mà trong Điều lệ Đảng trước đây nay đều ghi rõ.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên căn dặn phải ra sức đoàn kết, tập hợp thanh niên thành mặt trận rộng lớn. Theo Nguyễn, đoàn kết tập hợp thanh niên là mặt công tác lớn, mặt nhiệm vụ rất quan trọng của đoàn. Nguyễn yêu cầu tổ chức đoàn phải nghiên cứu tìm ra những hình thức và phương pháp thích hợp để đoàn kết và tổ chức thanh niên mặt cách rộng rãi và vững chắc. Các hình thức và phương pháp đó vừa thu hút rộng rãi thanh niên tham gia những phần tử để hình thành vững chắc, nghĩa là có mục tiêu phấn đấu rõ ràng, có tính kiên định và triển vọng phát triển. Theo Nguyễn, mục đích và phát triển đoàn phải liên hệ rộng rãi và chặt chẽ với các tầng lớp thanh niên. Phải quan tâm đến đời sống công tác, học tập của thanh niên và tất cả đoàn viên phải gương mẫu. Trong công tác xây dựng đoàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn lưu ý với việc phải phát triển đoàn viên với sự đồng lòng đồng chí phải coi trọng việc nâng cao chất lượng. Nguyễn Duy: “Tổ chức đoàn phải rộng rãi hơn Đảng... Khi kết nạp đoàn viên cần phải lựa chọn những thanh niên tốt”.

Trong công cuộc đấu tranh cách mạng, hội nhập quốc tế, Đảng ta luôn thấm nhuần những lời dạy của Nguyễn về công tác thanh niên, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trở thành đột sinh hoạt chính trị thường xuyên, sâu rộng trong tuổi trẻ. Các thế hệ thanh, thiếu niên ngày nay ý thức được trách nhiệm, quyết tâm của mình phải ra sức rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, kiến thức, làm chủ khoa học công nghệ, đặc biệt là trau dồi, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trở thành những người “vừa học vừa chuyên” như lời Bác dạy, xứng đáng là những chủ nhân của đất nước trong thế kỷ mới.