



Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức của thanh niên Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách.

Đoàn là tổ chức nòng cốt trong các phong trào thanh niên, là lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường, là lực lượng dự bị của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn lấy 5 điều Bác Hồ dạy thanh niên, nhiệm vụ làm mục tiêu phấn đấu rèn luyện cho đoàn viên, giúp đoàn viên phát triển mọi khả năng trong học tập hoạt động, vui chơi, thể thao quy định và bảo vệ phấn theo Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Đoàn Thanh niên Tiền phong Hồ Chí Minh đoàn kết, hợp tác với các tổ chức, phong trào thanh niên ở khu vực và thế giới vì lợi ích quy định của trẻ em, vì hòa bình, hạnh phúc của các dân tộc.

Khẩu hiệu của Đoàn

"Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa"

Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: "Sống sáng!"

Lời hứa: của đội viên thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh

1) Thực hiện 5 điều của Bác Hồ dạy:

Điều 1: Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.

Điều 2: Học tập tốt, lao động tốt.

Điều 3: Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt.

Điều 4: Giữ gìn vẻ sinh hoạt tốt.

Điều 5: Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.

2) Tuân theo Điều lệ Đoàn

3) Giữ gìn danh dự Đoàn

Nhiệm vụ: của đội viên thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh

1) Thực hiện Điều lệ, Nghị quyết Đoàn và chương trình đội viên, thực hiện 5 điều của Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, bộ đội tốt, công dân tốt, đoàn viên Thanh niên công xã Hồ Chí Minh.

2) Làm gương tốt cho nhi đồng noi theo, giúp đỡ nhi đồng và thiếu niên trở thành đội viên thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh.

Bác Hồ, vị lãnh tụ của Đảng và Trung ương Đảng luôn luôn quan tâm đến việc tập hợp tuổi trẻ vào tổ chức để làm cách mạng cứu nước. Từ 20 đến 26/3/1931 tại hội nghị Trung ương Đảng lần thứ hai, Đảng có nghị quyết đồng ý công tác thanh niên, và Đoàn được giao phụ trách Thiếu niên.

Ngay từ sau ngày Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, vào những năm 1930 các địa phương đã có các đội thiếu niên ra đời hoạt động theo các tổ chức cách mạng của Đảng, chúng thuộc dân Pháp mang tên Đội thiếu niên nhi đồng Tự Quân. Đội thiếu niên Canh Động, Đội Thiếu niên Xích Quỷ Tự Vệ, Trẻ Tự Vệ, Trẻ Tự Vệ (Vĩnh Tân) hoặc các nơi khác có Hội Nhi Đồng... Các đội thiếu niên đã tập hợp được những em gan dạ, tháo vát để làm nhiệm vụ giao thông, liên lạc, canh gác bảo vệ các cuộc họp của Đảng.

Năm 1941, Bác Hồ từ nước ngoài trở về sau hơn 30 năm xa Tổ quốc. Hội nghị lần thứ 8 của Trung ương Đảng vào tháng 5/1941 đã mở ra giai đoạn mới của Cách mạng Việt Nam Mặt trận Việt Minh ra đời để đoàn kết nhân dân đánh Tây đuổi Nhật, giành độc lập cho dân tộc Việt Nam.

Đội nhi đồng cứu quốc được ưu tiên ra đời vào 15/5/1941 tại thôn Nà Mỏ, xã Trùng Khánh Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã được Mặt trận Việt Minh coi là một thành viên và Đội hoạt động theo Điều lệ của Mặt trận Việt Minh với nội dung: "... Đều giúp đánh Tây, đánh Nhật làm cho Việt Nam hoàn toàn độc lập".

Ngày 15/5/1941 mãi mãi sáng chói trong trang lịch sử Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh. Ngày này ghi nhận hàng loạt xuôi dòng suối Lênin, dãi chân núi Thung Mỏ, thôn Nà Mỏ có năm thiếu niên là Nông Văn Dũng, Nông Văn Thành, Lý Văn Thành, Lý Thị Ngọc, Lý Thị Xuân. Được các anh Đoàn Thanh và các anh cán bộ cách mạng giác ngộ, thách thức tập hợp để lập thành Đội Nhi đồng cứu quốc theo quyết định của Đảng. Đội có mục đích là "Đánh Tây, đuổi Nhật, giành độc lập cho nước nhà" với nhiệm vụ: làm giao thông liên lạc, địa điểm, bảo vệ cán bộ, canh gác các cuộc họp của Đảng...". Đội được bí mật, tổ chức cũng đã đặt bí danh cho các đội viên. Dàn mang bí danh Kim Đồng, Thành là Cao Sơn, Thành là Thanh Minh, Xuân là Thanh Thủy, Ni là Thủy Tiên và cuộc họp đã bầu Kim Đồng làm đội trưởng. Cuộc họp có 5 đội viên được kết nạp đã

làm tuyên truyền trung thành với Đảng, tuy tập đội giữ bí mật, dù có phải hy sinh đến tính mạng cũng không phản bội lợi ích nhân dân và cách mạng. Đó là **Đội Nhi đồng công quốc** chính thức được thành lập (sau này gọi là **Đội Thi đua niên công quốc**).

Từ sau tháng 5/1941 các **Đội thi đua niên công quốc** mới nổi được thành lập để tham gia cách mạng, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Tháng Tám 1945.

Lúc này các tổ chức thi đua niên công quốc được gọi chung là **Hội Thi đua niên công quốc**, mới được viết gọi là **Đội**. Họ tập hợp các đội thi đua tích cực tham gia các hoạt động cách mạng cùng với cha anh và tham gia các hoạt động xã hội như: dạy bình dân học vụ, công tác, tham gia sản xuất, tiết kiệm học bổng và mới trở thành trợ an, giúp đỡ bệnh tật, trẻ em. Ngày 02/9/1945, **Bác Hồ** đã ra Tuyên ngôn công lập tổ **Quốc gia trẻ em Ba Đình lịch sử**, khai sinh ra nước **Việt Nam dân chủ công hòa**, mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc **Việt Nam**.

Tháng 9/1945, **Bác Hồ** viết thư cho thi đua niên công nhân ngày khai trường đầu tiên của nước **Việt Nam dân chủ công hòa**. Trong thư, **Bác** căn dặn "...Non sông **Việt Nam** có trở nên vang hay không, dân tộc **Việt Nam** có được vẻ vang sánh vai với các công quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn công sức tập của các cháu".

Nhưng hòa bình chưa được bao lâu, giặc **Pháp** lại xâm lược nước ta một lần nữa. **Bác Hồ** đã kêu gọi toàn dân kháng chiến chống thực dân **Pháp**.

Các **Đội thi đua niên công quốc** đã làm theo lời **Bác** tham gia kháng chiến. Nhiều đội thi đua niên đã lập công xuất sắc làm sáng ngời trang sử vàng của **Đội thi đua niên Hoàng Văn Thụ**. **Đội thi đua niên Bát Sọt** (Hà Nội), **Đội tình báo thi đua niên Thành Huế**, **Đội thi đua niên du kích Đình Bảng** (Hà Nội), **Đội thi đua niên du kích Kiên An**, **Đội thi đua niên Đàng Thập Mươi**, **Đội Thi đua niên Phấn Đai** và các đội thi đua niên ở **Sài Gòn**... và nhiều anh hùng liệt sĩ thi đua niên như **Lê Văn Tám** (Sài Gòn), **Đàng Văn Nổi** (Hà Nội), **Võ A Dính** (Lai Châu), **Phạm Ngọc Đa** (Kiên An), **Nguyễn Văn Thu** (Quảng Ninh) xuất hiện trở thành gương sáng cho các thế hệ mai sau.

Vào tháng 2/1948 **Bác Hồ** đã gọi thế căn dặn thi đua niên công nhân ta làm công tác **Trận Quốc Toản**. Từ đó, một phong trào lớn của **Đội** ra đời để giúp đỡ gia đình tham gia bình liệt sĩ, neo đỡ. **Đội** nay công tác **Trận Quốc Toản** đã trở thành phong trào truyền thống của **Đội** ngày càng phát triển và có ý nghĩa xã hội rộng lớn.

Trong những năm kháng chiến cho đến ngày hòa bình lập lại, tổ chức Đội là các địa phương ngày càng phát triển, phong trào của Đội mở rộng dành cho các ngành kỹ thuật mũi nhọn các tỉnh thu hút chi viện khu Việt Bắc, quân khu Ba đã mở các Đội gọi là "thiếu nhi gương mẫu".

Tháng 3/1951, Đội thiếu nhi cứu quốc đổi tên thành Đội thiếu nhi tháng Tám.

Năm 1954, hòa bình lập lại, những nòi của ta tạm thời bị chia cắt làm 2 miền. Để quốc gia âm mưu chia cắt nòi của ta và phá hoại Hiệp định Giơ-ne-vơ. Thế đó, nhân dân ta đứng lên lãnh đạo của Đảng và đấu tranh chống lại Tội ác, và xây dựng chế độ xã hội mới ở miền Bắc.

Miền Bắc hòa bình, trẻ em được cắp sách đến trường. Tổ chức Đội phát triển mạnh mẽ ở các thôn xóm, bản làng và các trường học. Các phong trào của Đội cũng phát triển mạnh mẽ với các phong trào "Vì miền Nam ruột thịt", "Đi thăm miền Nam".

Sau Đội gọi là Đoàn toàn quốc lần thứ 2, ngày 4/11/1956 Đội đổi tên là Đội Thiếu niên tiến phong. Đến năm 1961, các em gọi là thiếu nhi đội công tổ chức vào Đội thiếu niên tháng Tám.

Năm 1958 HTX Măng Non Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh) đổi thành lập, mở đầu cho phong trào xây dựng hợp tác xã Măng non ở miền Bắc. Hợp tác xã Măng non Phú Mỹ (Hà Bắc) đã trở thành điển hình của phong trào, được Bác Hồ gửi thư khen vào năm 1959.

Ngày 02/12/1958, Bác Tôn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban Trung ương và Quốc hội khóa 2- đã viết thư hoan nghênh sáng kiến của thiếu nhi Hội Phòng và Sơn Tây, đề nghị Quốc hội và chính phủ cho phép thiếu nhi mở phong trào làm kỹ thuật, xây dựng Nhà máy nhà Thiếu niên tiến phong ở Hội Phòng. Ngày 30/5/1959, Nhà máy nhà mang tên đội khánh thành, Ban giám đốc đã trao cho đoàn đội biểu thiếu nhi miền Bắc 18.000 đồng chi - số tiền mua của nhà máy để trao tặng cho các bạn thiếu nhi miền Nam.

Ngày 15/5/1961, nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội, Bác Hồ đã căn dặn các cháu thiếu niên đội công 5 đội, thế đó đến nay 5 đội của Bác Hồ đã trở thành mô hình tiên phong của toàn

thủ thi u niên, nhi đ ng Vi t Nam.

- Yêu T qu c, yêu đ ng bào

- H c t p t t, lao đ ng t t

- Đoàn k t t t, k lu t t t

- Gi gìn v sinh th t t t

- Khiêm t n, th t thà d ũng c m

Năm 1961, phong trào "Nghìn vi c t t" c a Đ i xu t hi n ở Tam S n, Hà B c và phát tri n kh p các đ a ph ng tr thành m t phong trào n c a Đ i cho đ n nay, v i n i dung: "Nói i hay, làm vi c t t, ph n đ u tr thành cháu ngoan Bác H".

Ngày 20/12/1961 M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam ra đ i, t ch c Đ i Thi u niên ti n phong i mi n Nam đ c thành l p và phong trào "Vi c nh chí l n ch ng M c u n c" c a thi u nhi mi n Nam phát tri n theo cu c kháng chi n ch ng M c u n c c a dân t c. Góp ph n vào cu c kháng chi n ch ng M c u n c, thi u nhi c hai mi n đã l p nên nh ng chi n công xu t s c.

Ngày 15/5/1966, nhân k ni m 25 năm ngày thành l p Đ i, Bác Tôn Đ c Th ng thay m t Đ ng và Nhà n c đã trao cho đ i lá c thêu nhi m v c a Đ i trong th i k ch ng M c u n c.

"Vâng i Bác d y,

Làm nghìn việc tốt

Chàng Máu đỏ tươi

Thiếu niên sơn sàng".

Ngày 30/4/1970, sau ngày Bác Hồ đi xa, theo nguyện vọng của thanh niên, đoàn viên, đội viên, thiếu nhi công nhân, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ra nghị quyết trao cho Đoàn và Đội được mang tên Bác Hồ kính yêu và từ đó đến nay Đội được mang tên: **Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh và Đội nhi đồng Hồ Chí Minh.**

Ngày 30/4/1975 chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng, ngày giỗ phóng miếu Namthông nhốt Tà-Quóc. Tháng 6/1976, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ 23 họp tại thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua quyết định thành lập Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh trong công nhân và đồng nghiệp Ban chấp hành Trung ương Đảng trao cho Đội khẩu hiệu: "Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sơn sàng!".